

Les 35 – De Tempel van de Heer

In deze les gaan we kijken naar de tempel van de Heer. Wat is bijzonder aan de tabernakel van de Heer? Verblijft Hij daar? Openbaart Hij zich daar? We zullen proberen te onderscheiden wat de Heer ons door de schrift leert over zijn Huis.

De Heer had Mozes in **Exodus 25:8** instructies gegeven om “**En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone**”. De definitie van heiligdom is een gewijde plaats, een heilige plaats, het heilige der heilige, een toevluchtsoord voor immuniteit; een plaats van bescherming. Het huis of heiligdom van de Heer is dus een heilige plaats. Het is heilig omdat het de plaats is waar de Heer wil verblijven.

Psalm 99:1

De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim;

Dit vers zegt dat de Heer zit tussen de cherubim. Maar waar zijn cherubim? Misschien kunnen deze verzen uit Exodus helpen.

Exodus 25:17a, 21 & 22

*Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben. **En aldaar zal Ik bij u komen**, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee **cherubim**, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.*

De cherubim waren onderdeel van het verzoendeksel. Het verzoendeksel was het deksel of bovenklep van de Ark van het Verbond en de Ark van het Verbond was in de tabernakel gezet. Dus vanuit dit eerste vers kunnen we zien dat de Heer zegt dat Hij zal verblijven in Zijn tabernakel.

De Ark was natuurlijk de kist waarin de geboden van de Heer gelegd waren. Ik denk dat de Heer in het bovenstaande vers ernaar verwijst als de Getuigenis. Het verzoendeksel lag daar bovenop en dit is de plaats waarvan de Heer zegt: “**En aldaar zal Ik bij u komen**”. Voor mij betekend dit dat de Ark en zijn inhoud in het centrum van de Heer Zijn tabernakel zijn en in deze plaats is het dat Hij ons wil ontmoeten.

Echter, voordat de priester de Heer kon naderen moest er een zondoffer gebracht worden.

Leviticus 16: 14-16

“En hij zal van het bloed van den var nemen, en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen; en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten, en zal zijn bloed tot binnen in den voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel, en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls, en vanwege hun

overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.”

En in Leviticus 16:30 “*Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden.”*

Zo leren we dat de tempel van de Heer een heilige plaats moest zijn waar de Heer wilde verblijven en ons ontmoeten. We hebben geleerd dat Zijn geboden in het centrum van Zijn tabernakel gelegd waren. En we hebben geleerd dat een zondoffer nodig was om te reinigen en verzoening te doen voor ons. Maar in vroeger dagen, ondanks Zijn leiding, kon de Heer zien wat er in de harten van de mensen was. Daarom sprak Hij door de profeet Jeremia tot Zijn volk. De boodschap die hij voor hen had gaat geld vandaag de dag nog steeds.

Jeremia 7:

1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is, van den HEERE, zeggende:

2 Sta in de poort van des HEEREN huis, en roep aldaar dit woord uit, en zeg: Hoort des HEEREN woord, o gans Juda! gij, die door deze poorten ingaat, om den HEERE aan te bidden.

3 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Maakt uw wegen en uw handelingen goed, zo zal Ik ulieden doen wonen in deze plaats.

4 Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze!

5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn naaste;

6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden ten kwade;

7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw.

8 Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen.

*9 Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en valselijk zweren, en Baäl roken, en **andere goden** nawandelen, die gij niet kent?*

10 En dan komen en staan voor Mijn aangezicht in dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, en zeggen: Wij zijn verlost, om al deze gruwelen te doen?

11 Is dan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, in uw ogen een spelonk der moordenaren? Ziet, Ik heb het ook gezien, spreekt de HEERE.

De Heer leidt ons met de bovenstaande passages naar een beter inzicht in Zijn tempel. Hij pakt onze menselijke natuur aan en de impact ervan op de tempel van de Heer. Hij pakt de manier aan waarop wij voor de Heer staan, waarover we straks verder zullen spreken. Maar ik wilde ook een ander punt onder uw aandacht brengen. Wanneer de Heer hierboven zegt “*Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en valselijk zweren,*” verwijst Hij naar de tien geboden met deze verklaring en bedenk de tien geboden waren geplaatst in de Ark waarop het verzoendeksel lag. Nu hebben we een beeld in onze gedachten van de tempel van de Heer zoals het in deze fysieke wereld gebouw was en we hebben een basis inzicht van de Ark en het verzoendeksel. Maar wat nu met wat onze Heer Jezus zei in **Johannes 2: 19-22**

19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: *Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.*

20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?

21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.

22 Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had.

Jezus verwijst naar Zichzelf, zijn lichaam als de tempel maar hoe kan dat wanneer we zojuist door al die teksten over de tempel van de Heer zijn gegaan en dat Hij verblijft in Zijn tabernakel etc. Paulus legt het uit in **Handelingen 7: 48-50**

48 *“Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:*

49 *De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste?*

50 *Heeft niet Mijn hand al deze dingen gemaakt?”*

Dus volgens Paulus verblijft God niet in tempels die wij bouwen. Dan kun je, je afvragen waar verblijft Hij dan wel?

2 Korinthe 6: 16

16 *Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want **gij zijt de tempel des levenden Gods**; gelijkwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.*

Hij gaat door met in vers 17 te zeggen:

17 *Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen”*

Ook 1 Peter 2:5

5 *Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus..*

Regel op regel bouwend, vanuit het woord van God, zien we dat wij de tempel van de levende God zijn. Inzicht in de dynamiek van hoe de Heer onderwijst zal u helpen deze openbaring te begrijpen. Het oude Testament vertelt ons van gebeurtenissen die in het materiële, fysieke wereld gebeurd zijn. De essentie van deze verhalen is om toegepast te worden in onze geestelijk leven. Bijvoorbeeld in het Oude Testament als de Heer zegt dat ongelovige heidense mensen gedood worden, krijg je niet alleen een historisch feit maar Hij onderwijst je ook om elk heidens geloof in je dagelijks leven te doden. Dus we leren over ons geestelijk leven vanuit de verhalen die de Heer ons aangeeft uit het Oude Testament. Dus, wanneer de Heer ons leert over de tempel in deze fysieke wereld onderwijst Hij ons tegelijk over de geestelijke tempel die in ons is. De verzen uit het Nieuwe Testament verduidelijken dit geestelijk beeld voor ons.

Oke, dus we begrijpen dat wij de tempel van de levende God zijn. We leerden eerder dat het een heilige plaats was. Dat is de reden waarom verzoening voor de

zonden, moet worden gedaan. We leerden dat een stier of geit geofferd werd en dat zijn bloed op het verzoendeksel gesprengeld werd als de verzoening voor de zonde en dit is waar het bloed van Christus de vergelijking binnenkomt.

1 Petrus 1:18-19

18 *Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaders overgeleverd is;*
19 *Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;”*

Hebreen 9:11-14

Maar Christus, de Hogepriester der toekomstige goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,
12 *Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.*
13 *Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;*
14 *Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?*

Op deze manier zijn wij de tempel van de levende God; zijn we gereinigd door het bloed van Christus, moeten we heilig zijn want Hij is heilig en moeten we zijn tien geboden in ons bewaren precies zoals ze in de Ark waren. We moeten de waarschuwing ter harte nemen van de profeet Jeremia en onze wegen wijzigen.

The tempel van de Heer is geen gebouw. Het is binnenin jou. Het is waar de Heer verblijft. Het is waar je Hem dicht bij je gehoorzaam hart houdt. of the Lord is not a building. Onthoud **Leviticus 11:44** “Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; Dus (Jeremia 7:14) Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze! Vertrouw in plaats daarvan op de Heer.

De Heer kan ons veel lessen leren van het ene item, verhaal of illustratie. Hij gebruikt de tempel ook om ons andere lessen te leren. Vanaf de THH website met betrekking tot samenkomsten <http://www.takehisheart.com/goldenmeetingroadmap.htm>

Epheziërs 2:19-22

19 *Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten (gemeenschappelijk lichaam) Gods;*
20 *Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;*
21 *Op Welken het gehele gebouw (gemeenschappelijk lichaam), bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel (gemeenschappelijk lichaam) in den Heere; (Hij zei dat Hij de samenkomst is)*
22 *Op Welken ook gij mede gebouwd wordt (gemeenschappelijk lichaam) tot een woonstede Gods in den Geest.*

In de bovenstaande geavllen gebruikt de Heer de tempel om ons te leren over het gemeenschappelijk lichaam en samenkomsten met Hem. he above instances the Lord uses the temple to teach us about the corporate body and meeting with Him.

Moge God je zegenen en bewaren.

Cindy

<http://www.takehisheart.com>